



Clemensnieuws 2

Schooljaar 2021-2022

Sint Clemensschool

KATHOLIEKE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

Agenda

9 november

Cultuurmenu groep 1-2
Spelletjesmiddag groep
1-2

10 november

Cultuurmenu groep 1-2

15 en 17 november

Contactmoment ouders
groep 3 en 4

18 november

Studiedag; alle kinderen
vrij

24 november

Peutermeespeelochtend

26 november

Clemensnieuws 3

Woordje vooraf

De herfst is gekomen en komend weekend gaat de klok een uur achteruit. De tijd vliegt!

Voor de herfstvakantie hebben we met de gehele school genoten van het thema van de Kinderboekenweek. Wat heeft de commissie mooie activiteiten georganiseerd en gedaan. De kinderen hebben prachtige uitstapjes gedaan naar verschillende bedrijven in Steenwijk. Op deze manier hebben de kinderen kennis gemaakt met verschillende beroepen. De vossenjacht was een succes als afsluiting van de Kinderboekenweek. Vanaf hier wil ik de commissie bedanken voor alle inzet, waardoor de Kinderboekenweek zo'n succes is geworden!

Komende maand staat er een studiedag op het programma. Deze zal in het teken staan van de ontwikkelingen van de school. We gaan evalueren over de inzet van de NPO-gelden (extra geld die alle scholen krijgen vanuit de Corona achterstanden). Ook gaan we kijken naar het maken van een nieuw rapport voor de kinderen en gaan we een start maken met het onderzoek naar een nieuwe taal- en spellingmethode voor het nieuwe schooljaar 2022-2023.

Ik wens u allen een fijne novembermaand!
Groet juf Simone

Welkom op de Clemensschool

Na de herfstvakantie zijn Nynke (groep 7) en Lucy (groep 4) gestart bij ons op school. Zij zijn vanuit Nuenen naar Kallenkote verhuisd.
Komende maand zal Max starten in groep 4. Ook zijn familie verhuisd naar Steenwijk.
Wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op de Clemensschool!



Groep 1 en 2 gaat op bezoek bij de jumbo

Op dinsdag 12 oktober was het zo ver, wij gingen met de hele klas naar de jumbo toe. Na een aantal weken over verschillende beroepen geleerd te hebben, waren wij erg benieuwd. Wat doet een slager nu echt, hoe ziet een groenteman eruit en bakt een bakker ook meer dingen dan alleen brood?

Met hulp van een zestal ouders liepen wij vol verwachting naar de jumbo toe. Nog niet eens bij de draaideur aangekomen, werden wij al zingend onthaald door Jan, je raad het al, de groenteman! Eenmaal binnen gingen wij in drie groepjes uit elkaar. Zo kregen wij de kans om goed te kijken bij elke afdeling.

Bij de slager mochten wij verse pizza's maken en proeven. En liet de slager zien hoe je vlees snijdt met een héél scherp mes. De gehaktmolen werd nog geïnspecteerd en toen mochten wij door naar de bakkerij. In de bakkerij hadden ze heel veel ovens. Een vers stokbroodje werd gesneden en natuurlijk geproefd. Het gebak werd gekeurd maar helaas, niet opgegeten. En we kregen nog een heerlijke krentenbol. Het was vooral leuk om te zien hoe een croissantje er voor het bakken en na het bakken uit ziet. Tot slot gingen we naar de groenteman. Eerst helpen met bananen vullen, daarna voelen of de koeling wel goed koud is en tot slot een heerlijke verse jus d'orange tappen.

We hebben enorm genoten en zeker een aantal toekomstige slagers, bakkers en groenteboeren in ons midden!



Nieuws uit groep 3

Op donderdag 28 oktober heeft groep 3 een workshop: "Kijk ons in klederdracht!" van Marieke Opmeer (docent Scala), gehad.

De kinderen hebben kennis gemaakt met klederdracht. Wat is het en waar komt het vandaan? Marieke heeft de kinderen veel informatie gegeven over onder andere de geschiedenis van klederdracht. De kinderen hebben geleerd dat er verschil is tussen de zondagse kleding, rouwkleding en de daagse kleding. Juf Marieke heeft laten zien hoe de kleding er precies uitziet voor mannen en vrouwen uit verschillende streken. In deze leuke en leerzame workshop zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan. Ze mochten zelf een klederdracht ontwerpen, inclusief allemaal mooie accessoires zoals glimmende oorijzers of mooie geruite schorten. De kinderen hebben hun eigen fantasie gebruikt en een echt kunstwerk van zichzelf gemaakt. Wat hebben ze genoten en wat zijn de resultaten prachtig geworden!



Nieuws uit groep 4

In de Kinderboekenweek (met als thema: Worden wat je wil) hebben we veel gewerkt over verschillende beroepen. We zijn op bezoek geweest bij de Rova en bij theater de Meenthe. Wat was dit interessant en wat hebben we veel geleerd over de verschillende beroepen bij deze bedrijven.



We sloten de kinderboekenweek af met een vossenjacht. De kinderen moesten in de stad op zoek naar verschillende beroepen. De kinderen hebben een verhaaltje geschreven over de vossenjacht. Hieronder vindt u twee van deze verhaaltjes:

15-10
1-10
de vossenjacht

we zaten allemaal
in een groepje,
we gingen letters
zoeken de mensen
waren niet verblijd
de juf bedenkte
een moesje daar
trant er wij allemaal
in en dat was heel
gronig einde

15-10 de vossenjacht

bij de stat
het was leuk
ik wil dit vaker doen
ik moest vijftien vossen
zoeken eind



Bericht uit de Steenwijker Courant

Wethouder Trijn Jongman opent Kinderboekenweek op de Sint Clemensschool in Steenwijk

7 oktober 2021, 14:57 • Steenwijker Courant



Onder grote hilariteit van de kinderen waren de juffen verkleed in een ander beroep. Foto: Sint Clemensschool

Steenwijk - De Kinderboekenweekcommissie van de Sint Clemensschool in Steenwijk is ook dit jaar weer met een fris team aan het organiseren geslagen. Het thema 'worden wat je wil' bracht hen bij het uitnodigen van een speciale gast voor de opening van de Kinderboekenweek.

Wethouder Trijn Jongman opende woensdag 6 oktober de Kinderboekenweek bij de Sint Clemensschool in Steenwijk en vertelde over het werk van een wethouder. Een leuke bijkomstigheid bleek dat zij wethouder laaggeletterdheid is.

Onder grote hilariteit van de kinderen waren de juffen verkleed in een ander beroep. Gelukkig kwamen ze op tijd tot bezinning en vonden ze het beroep 'juf' toch het leukste wat er was. De kinderen konden opgelucht ademhalen.

Even voorstellen....

Wij zijn Sabine Lageweg en Anneke de Boer en hebben sinds september 2021 Logopediepraktijk Steenwijk overgenomen van Pieter en Magda Harmsma. Logopediepraktijk Steenwijk heet vanaf nu Logopediepraktijk De Kletsmaat.



Ik ben Sabine, 21 jaar oud en woon in Steenwijkerwold. Onlangs ben ik afgestuurd aan de opleiding Logopedie op Windesheim in Zwolle. Mijn afstudeerstage heb ik, met veel plezier, mogen volgen bij Logopediepraktijk Steenwijk. Ik vind de afwisseling van de verschillende basisscholen erg leuk en het contact met leerkrachten heel waardevol. Het werken met kinderen vind ik leuk door de band die je met ze opbouwt en hun enthousiasme tijdens de behandelingen.



Ik ben werkzaam op verschillende scholen in Steenwijkerland: School B (maandag), OBS de Punter (dinsdag), Kindcentrum Bernhard (woensdag), de Lisdodde en kinderopvang in Wanneperveen (donderdag).



Ik ben Anneke, 44 jaar oud en woon met mijn gezin in Bergum.

Mijn hart ligt bij het werken met kinderen, elk kind is uniek. Daarom vind ik het een mooie uitdaging om samen met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen op zoek te gaan naar begeleiding op maat. Op deze manier zal de logopedische begeleiding een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Daarbij is spelen en samen plezier hebben van belang, ik zie kinderen graag lachen!

Ik ben werkzaam op verschillende scholen in Steenwijkerland: Sint Clemensschool (dinsdag), Kindcentrum Bernhard (woensdag).

Contactgegevens:

Sabine Lageweg

telnr 06-23433987 email:sabinelageweg@outlook.com

Anneke de Boer

telnr 06- 33683158 email:anneke@deboerburgum.nl

We kijken uit naar een prettige samenwerking en gaan met frisse energie deze nieuwe uitdaging samen aan.

Hartelijke groeten,

Sabine Lageweg

Anneke de Boer

Logopediepraktijk De Kletsmaat

Ouderbrief bij Trefwoord

thema 1-4 (1-19 nov. 2021)



Wat krijgen we allemaal?

Met de Trefwoordlessen staan de kinderen in deze drie weken stil bij het thema 'Krijgen'. Wat krijgt een mens allemaal in zijn leven? Krijgt hij altijd wat hij wil of waar hij op hoopt? Waarom krijgt de één heel veel, terwijl de ander het met bijna niks moet doen? Moet je altijd blij zijn met wat je krijgt? Dit zijn allemaal vragen waar de kinderen in deze periode over nadenken. Het kind, uw kind, krijgt veel en krijgt vaak iets.

Naäman krijgt en neemt veel

Het bijbelverhaal deze keer gaat over Naäman. Hij is officier in het leger van de koning van Syrië, heel lang geleden en daarmee een machtig man. Hij hoeft niet te wachten tot hij iets krijgt. Hij neemt het gewoon. Zo neemt Naäman tijdens een plundertocht in het buurland Israëel een meisje mee als een mooi cadeautje voor zijn vrouw. Zo leeft Naäman. Maar dan krijgt hij iets minder leuks... een vreselijke huidziekte. Naäman weet niet wat hij met deze 'gift' moet. Een slavin heeft het door en vertelt over een profeet uit haar moederland Israëel die Naäman kan genezen. Naäman gaat daarom terug naar het land dat hij zojuist geplunderd heeft... een land met een heel andere God. De profeet Elisa vertelt over die God die mensen het goede voorhoudt en ook genezing geeft, zomaar, zonder voorwaarden, om niets. Ook voor Naäman, die ongelovige vijand uit Syrië. En zo wordt Naäman genezen.



Hij bedankt Elisa met veel geschenken. Maar als de profeet deze niet wil, neemt zijn knecht ze stiekem mee. Thuisgekomen merkt hij dat hij niet alleen de geschenken van Naäman, maar ook zijn huidziekte heeft gekregen.

Krijgen wat je nodig hebt

Dit verhaal wordt in midden- en bovenbouw in de tweede week verbonden met de 'Rechten van de Mens', waar het gaat over: 'Krijgen waar je recht op hebt'. Wat is echt belangrijk om te krijgen... eten, drinken, gezondheid, zorg, veiligheid? En wat kun je beter niet aannemen? Op 1 en 2 november staan we stil bij Allerheiligen en Allerzielen en daarmee krijgen de mensen die overleden zijn en die iets bijzonders betekenen extra aandacht. Op 11 november staat we met Sint Maarten stil bij wat je echt nodig hebt: kleding en warmte. Die kun je delen. zoals Sint Maarten zijn mantel met de bedelaar deelt.



Krijgen en geven doet je wat

Iets (niet) krijgen brengt emoties met zich mee, of verwachtingen of zelfs verplichtingen. En terwijl de één iets krijgt en blij wordt, wordt de ander jaloers. Veel in het leven is niet 'los verkrijgbaar' en aan het krijgen zit vaak iets vast. In dit thema worden de kinderen zich hiervan bewust. Zij stellen zich de vraag in hoeverre dit (niet) krijgen bijdraagt aan het levensgeluk van mensen.