



Sint Clemensschool

KATHOLIEKE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

Clemensnieuws 3 schooljaar 2022-2023

Agenda:

- 05-12: Sinterklaas op school!
- 12-12: Studiedag team, alle kinderen zijn vrij.
- 19-12: 100-jarig bestaan van de school!
- 22-12: Kinderen om 12.00 uur vrij, Kerstviering (avond)
- 23-12: Kinderen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie t/m 6-01-2023

Woordje vooraf

Het Sinterklaasfeest was vandaag! We hopen dat alle kinderen hebben genoten van de dag! Op Klasbord gaat u vast nog wat leuke foto's vinden van de dag.

Vorige week mochten alle kinderen hun schoen zetten, ook op de peutergroep. Bij een knappend haardvuurtje zijn de liedjes gezongen en natuurlijk is de wortel voor Ozosnel niet vergeten. En we kunnen nu wel verklappen dat er voor iedereen een presentje in zat.



Op de peutergroep is nu ook het grote meubilair binnen. Dat ziet er alweer heel anders uit. Neem gerust eens een kijkje om het hoekje van de deur als u uw kind komt brengen! Mocht u ouders kennen met een kind in de peuterleeftijd die op zoek zijn naar peuteropvang/een peutergroep? Ze zijn altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen en vrijblijvend in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Er zijn bijna geen locaties die alleen peuteropvang bieden, de meeste zijn ingebed in een bredere kinderdagopvang. Wij hebben een kleinschalige en geborgen, maar ook professionele peuteropvang. Waar de kinderen kunnen groeien in een rijke speelomgeving met als speerpunt het stimuleren van de brede ontwikkeling. Een mooie voorbereiding op de basisschool. Vertel het voort!

Veel leesplezier met het Clemensnieuws!
Hartelijke groet juf Dianne

100-jarig bestaan van de school

We vieren het in de week van 15 mei met alle toeters en bellen, maar we laten deze feestelijke dag niet ongemerkt voorbijgaan. Houd Klasbord, facebook en Instagram in de gaten!

Renovatie bovenverdieping

Op een school die al zo lang bestaat, moet er af en toe flink gerenoveerd worden. Komend kalenderjaar is de bovenverdieping aan de beurt. We zijn van start gegaan met een eerste verkenning van de wensen en mogelijkheden en dat ziet er al veelbelovend uit! We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Schoolfotograaf



De schoolfotograaf komt foto's maken op maandag 22 en dinsdag 23 mei 2023. Zet u het vast op de kalender? Verdere informatie volgt nog.

Smartwatches

Een smartwatch is een polshorloge dat niet alleen dient als uurwerk, maar heeft ook een reeks andere functies. Functies die vergelijkbaar zijn met een smartphone. Om die reden maken we hierover dezelfde afspraak als voor mobiele telefoons. Mochten kinderen een mobiele telefoon of smartwatch mee hebben naar school, gaat het 's morgens in de bewaarbak en kan het aan het eind van de dag weer worden meegenomen naar huis.

Hierbij dan ook meteen een warm pleidooi voor het 'gewone' horloge:

Het leren klokkijken is een langdurig proces dat over het algemeen minimaal 5 basisschooljaren in beslag neemt. In de kleutergroep wordt de basis gelegd. Kleuters leren verschillende tijdsaanduidingen kennen. Daardoor ontwikkelen zij hun tijdsbesef. Dat komt later goed van pas bij het leren aflezen van tijdstippen op de klok. In groep 3 leren kinderen klokkijken met de analoge (met wijzers) klok en rond groep 5 komt daar de digitale tijd bij. Thuis kun je goed inspelen op wat het kind in groep 3 krijgt aangeboden bij klokkijken. Wijs bijvoorbeeld naar de klok en zeg: Als de grote wijzer op de 6 staat, gaan we eten. Als de grote wijzer op 7 staat, ga je naar bed. Enzovoorts. Je kunt je kind ook een horloge geven. Hij kan er weliswaar misschien nog niet zo goed op klokkijken, maar het horloge kan zijn interesse in het begrip tijd vergroten. Aan de hand van het horloge kan het kind (al dan niet spelenderwijs) oefenen met het klokkijken. En hoe vaker het kind op het klokje kijkt, hoe meer hij met het fenomeen klok vertrouwd raakt. Veel echt klokkijken dus. Eerst analoog en daarna ook digitaal.

Misschien een heel goed (cadeau)idee?

Een oproep vanuit de oudervereniging

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de St Clemensschool,

Om makkelijk vrijwilligers te vragen voor hand en span diensten voor schoolzaken werden er voorgaande jaren een vrijwilligerslijst meegegeven. Dit jaar is vanuit de Ouder Vereniging gekozen om dit via een app-groep te doen. De app-groep heet: Ouderhulp Clemensschool en wordt door de Ouder Vereniging beheerd. Zij zullen u vragen als er vrijwilligers worden gezocht voor bepaalde activiteiten.

Het gaat om algemene schoolzaken, te denken valt aan:

- Hulp voor het versieren van de school in een bepaald thema, bijvoorbeeld kerst
- Het wassen van de school T shirts
- Het helpen bij schoolactiviteiten georganiseerd door de OV

Als u in deze app-groep wilt, stuur dan een app-je naar OV lid, Laurens Swierstra: 06-19063206. Zet uw naam even in de app en dat u in de Ouderhulp Clemensschool app wilt. De naam van uw kind hoeft er niet bij.

We hopen op veel respons, zodat als we een oproepje doen er altijd wel ouders kunnen helpen en het ook geen probleem is als u niet kunt helpen.

Groetjes, de Ouder Vereniging

GIGA-GROENE Kinderboekenweek 2022: GIGANTISCH-GESLAAGD

Van 6 tot 14 oktober was er een zeer geslaagde Kinderboekenweek. We kijken hier met een fijn gevoel op terug.

Het was leuk om te zien hoe enthousiast het team en vooral (!) de leerlingen meededen met de activiteiten in het thema (zorgen voor de) natuur.

Hopelijk hebben de kinderen er thuis ook uitvoerig over verteld en hebben zij gelezen in de boeken die zijn gekocht op de boekenmarkt.

Ook volgend schooljaar zullen we weer meedoen aan de Kinderboekenweek en zijn we nu al reuze benieuwd naar het thema 2023. We hebben al leuke ideeën om er volgend schooljaar mee aan de slag te kunnen gaan. Met als doel: boeken lezen is leuk!

Ook voor de volgende editie hebben we ouders nodig die helpen bij het begeleiden van activiteiten. Lijkt je dit leuk, dan horen we het graag!

Ook willen we in 2023 sowieso opnieuw een boekenmarkt organiseren. Tip: wanneer boeken thuis zijn uitgelezen, bewaar ze tot oktober volgend jaar. Dan kunnen ze weer verkocht of geruild worden. Het zou leuk zijn wanneer er dan nog meer ouders naar de markt komen, voor de boeken, maar ook zeker voor de gezelligheid.

Nu komt eerst het Sinterklaasfeest.

De Kinderboekenweek is fantastisch geweest.

Nog even, ter inspiratie, een paar leuke blaadjes uit de wensboom.

Dan komt de Kinderboekenweek-commissie volgend jaar weer op stoom.

Belinda van Drie (moeder van Lauren, groep 8)

Manon Kollen (moeder van Fynn, groep 3)

Leen Liefsoens (moeder van Lianne, groep 3)

Eef van der Pijl (moeder van Luuk, groep 2)

Frederika Scheuneman (moeder van Tim, groep 4)

Otteline Spijker (moeder van Yinthe, groep 4)

Betsy Luik (leerkracht groep 4)

Een greep uit de natuurwensen:

Dat het water in het zwembad goed blijft.

Dat alle dieren niet doodgaan.

Ik wens dat er minder plestik in de natuur komt.

Ik wens dat alle dieren eten blijven houden.

Ik wens dat alle beestjes blijven leven.

Ik wens dat het heel mooi blijft in de natuur.

Dat er overal vrede is.

Dat er veel lammetjes zijn.

Ik wens dat de boeren kunnen blijven.





Sinterklaas in groep 1 en 2,

Sinterklaas is al weer een poosje in ons land. Een bijzondere, drukke maar vooral gezellige tijd bij de kleuters. De kinderen kennen het verhaal van Sinterklaas goed en spelen het in allerlei hoeken na. Zo bouwen ze in de bouwhoek een stoomboot, kleien ze pepernoten, maken ze het pietenhuis van duplo en verven ze de stoomboot op papier én maken ze er één van een eierdoos.

In de klas is het ook heel gezellig, zo staat er een grote stoomboot. Hier kan je helemaal in kruipen. De pakjes gaan van voor in de boot naar achter in de boot en weer terug. De pieten sjuwen zich suf. Pfff, best zwaar hoor! Daarnaast zijn er verschillende sinterklaas-delicatessen te nuttigen in de huishoek. Van pepernoten taart, tot pepernoten thee. Als het maar met Sinterklaas te maken heeft. Wij als juffen mogen vaak bij Sint en Piet op bezoek. Wel spannend, de kinderen schrijven dan geregeld even iets in het grote boek op.

Over pepernoten gesproken, in de klas doen wij veel verschillende tel en woordenschat spelletjes met pepernoten. Dat helpt wel om extra goed op te willen letten! En wie pepernoten wil eten, leert natuurlijk ook hoe ze gebakken moeten worden. Wij meten en wegen de ingrediënten af, proeven en ruiken aan alles. Vervolgens maken wij mooie, grote, pepernoten. Hmm, smullen maar!

Ook de pietengym kan niet ontbreken. Er wordt geklommen over daken, gegooid met pakjes en geslingerd van dakgoot naar dakgoot. Met als resultaat, een pietendiploma voor de hele klas. Handig, met het huidige pieten tekort.

*Zomaar een greep uit onze gezellige, Sinterklaas gevulde dagen!
De juffen van groep 1&2*

